

Haar lichaam, haar lach,
haar woorden zijn wij kwijt,
maar ze zal niet sterven in ons hart
en ze zal zeker altijd levend blijven
in onze herinnering.

AAN ONZE LIEFDE WERD ONTNOMEN

MEVROUW ERNA VANDEWIELE

19.10.1946 - 10.07.2020



Verdrietig om haar heengaan, maar dankbaar om de vele mooie herinneringen, nemen wij afscheid van

MEVROUW

Erna Vandewiele

echtgenote van Marcel Mollet

Geboren in Hulste op 19 oktober 1946 en overleden in Waregem op 10 juli 2020.

Lid van OKRA Ingooigem en NEOS Vichte.

Omwille van de coronamaatregelen heeft de afscheidsdienst rond de urne plaats in beperkte kring in de Sint-Stefanuskerk te Vichte op vrijdag 17 juli 2020 om 10.30 uur.

Na de afscheidsdienst wordt Erna bijgezet in het urnenveld op de begraafplaats in Ingooigem.

Volgens de uitdrukkelijke wens van Erna is er geen begroeting mogelijk in het funerarium, bewaar haar beeld in uw fijne herinneringen.

Zij blijft voor altijd verder leven in het hart van:

Marcel Mollet,

haar echtgenoot;

Ronny en Malinka Bollaert-Mollet,

Jens,
Febe,

Dominique en Evelien Mollet-Spittaels,

Liesje,
Wiebe,

haar kinderen en kleinkinderen;

Frans en Lena Platteau-Vandewiele, kinderen en kleinkinderen,
Robert en Greta Verkinderen-Mollet, kinderen en kleinkinderen,
Frans en Lena Mollet-Decuypere, kinderen en kleinkinderen,
Frans en Marie-Christine Lanneau-Mollet, kinderen en kleinkinderen,

haar zus, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten;

De families Vandewiele-Labeeuw en Mollet-Demeulemeester.

Onze oprechte dank aan

haar huisarts Dr. Titeca, oncoloog Dr. Buysse, de directie en het personeel van O.L.V. van Lourdes Waregem, met speciale vermelding voor het dagziekenhuis en afdeling D1 en allen die haar genegen waren.

Rouwadres: Familie Erna Vandewiele,
via www.messiaen.be