

*Als je van iemand houdt  
en je bent van hem gescheiden,  
kan niets  
de leegte van zijn afwezigheid vullen.  
Maar dankbaarheid  
verandert de pijn der herinnering  
in stille vreugde.*

*D. Bonhoeffer*



Zoals hij geleefd heeft, eenvoudig en goed, zo heeft hij ons verlaten

***Marc Craeye***  
*echtgenoot van Vera Lazou*

geboren te Vichte op 1 april 1945 en er thuis  
onverwacht overleden op 7 juli 2020.

Wij nemen afscheid van Marc in beperkte kring.

Nadien volgt de bijzetting in het urnenveld op de begraafplaats te Vichte.

Volgens de uitdrukkelijke wil van Marc is er geen begroeting mogelijk in het funerarium.

Rouwadres: Familie Marc Craeye  
p.a. Begrafenissen Messiaen - Vandercruyssen  
Windhalmlaan 2 - 8540 Deerlijk  
*of via [www.messiaen.be](http://www.messiaen.be)*

Dit melden u:

Vera Lazou,

*zijn echtgenote.*

Jean-Claude en Conny Craeye - Van Keirsbulck,  
Timme,

Jean-Marie en Stefanie Craeye - Viaene,  
Karsten,  
Preben,  
Arwen,

*zijn kinderen en kleinkinderen.*

† Georges Craeye - Martine Decandt en familie,  
† Remi Vervaecke - Marie-Louise Craeye en familie,  
Bernard en Jacqueline Craeye - Van Rechem en familie,  
Romain en Jeanette Craeye - Christiaens en † zoon,

† André Lazou - † Marie-Louise Migneau en familie,  
† Roger Lazou - Yvette Ampe en familie,

*zijn zus, broers, schoonzussen, neven en nichten.*

De families Craeye - Vandecasteele en Lazou - Eggermont.